

## Cadeau

Nu de zon haar vlekken strooit  
elastiek mijn huid verlaat:  
m'n harren heftig vallen  
voeten aarzen op de trap,  
nú houd ik als nog  
van degene die ik ben.  
Van iedere kras en groef  
– getuigen van last en lust –  
vermoed ik de oorsprong  
zie ik mijn geschiedenis  
en leef als nooit eerder.  
Zonder zelfhaat – blij dan –  
met warme korteboeken nachten  
vol oude en nieuwe ontmoetingen.  
Alleen maar narigheid verwacht,  
zomaar een cadeau gekregen.

Annet van den Akker

## Het huis

dat je zelf niet kunt vinden maar waar  
je plotseling bent zonder dat iemand  
je een sleutel bracht of je wegwijs  
maakte in dit labyrint van gangen  
en onmetelijke kamers waarin talloze  
nieuwe deuren openstaan naar  
weer grotere salons met nog meer  
vensters en eindeloos uitzicht waar  
door ramen lichtbanen schijnen  
die de vloeren in schaduwen zetten  
onder een dak met loodware spanten  
als een omgeslagen ark gestrand  
en kapot geslagen op een rots  
in een spiegelgladde stervelische  
oceanus die met een verwoestende golf  
het fundament weglaat onder  
  
het huis waar je nooit bent geweest  
en ook nooit in je leven zult zijn  
maar dat je toch meent te herkennen  
als het je komt bezoeken  
in een droom van duizend jaren diep

Wiljan van den Akker

**Wiljan van den Akker** promoveerde op Martinus  
Wijhoff en bekroonde jarenlang de teertuin Modemec  
Nederlandse Letterenfakulteit (Universiteit Utrecht).  
Zijn eerste dichtbundel, *Oefont* (2006) kreeg de  
C. Buddingh'-prijs. De tweede bundel, *Herensop*,  
verscheen in 2011. Met Esther Jansma vertaalde hij poëzie  
van Marc Stracké: *Eating out: Gedichten eten* (2003) en  
*Bijna onzichtbaar/Almost Invisible* (2012). Zijn nieuwste  
poëzie is te vinden in *Het leggend konijn* (2022-). Samen  
met Esther Jansma publiceerde hij de roman *De Messias*  
(2015) en *Verwoerd* was zijn eerste vertaalsamen  
vertalen (2017).

**Annet van den Akker** (Enschede, 1951), dicht wel 'no war.  
Houdt van licht in pers en penseel'. Dat laatste pas sinds  
kort, één van de vele cadeautjes die tild voor andere  
dingen niet zich mee kan brengen, na afscheid van het  
werk. Verkocht aan diverse steden, maar vooral Utrecht  
en de honkige bewoners ervan, de schoonheid, vanzelfs  
en eigenzinnigheid. En dat je er alles kunt vinden, ook als  
je het niet zoekt.

## Valversnelling

Er is altijd tijd voor nog een zelfverbeteringsproject.  
In previews staart hij verlengend in de camera.  
In de praktijk zie je hem niet terug.  
Als ik in mij is emotionally checked out.  
In previews moedigen onbeschikbare idolen me aan,  
In de praktijk moet ik het allemaal zelf doen.  
Simulaties en identiteiten begeeren de studio,  
waar straks de reboot van Life & Cooking opgenomen moet worden.  
  
Het maatpak is een baarleid,  
Ik ben niet geschikt voor escalaties.  
De wereld verhindert doorleggingen,  
Het graf kan niet eens meer koud worden.  
E-mailbericht van Jesse Klaver.  
Doorsneewaarnemingen zijn bliksemleiders.  
Helende gedachten zijn converteerbaar. Legale doping.  
Helende gedachten in de mondkuil.

Clichés verzamel ik.  
Neder woudt omgestoten over de tarot-spread.  
Stolcijnen betrek ik bij mijn proces.  
We zijn ook zielstellig aan elkaar verbonden.  
De onvergetelijke bitcoin kiest zijn Dagobert.  
Ik vind troost in Leonidas-bombons, in mijn kwijlende mond.  
Kies je irrationaliteit, anders kiest ze jou. Valversnelling.  
Niet stil hangen in de val, maar volledige overgave.  
Kiezen betekent, zo weet ook hij, de helft verliezen.

Obe Akkerm

**Obe Akkerm** (1959) werkt bij Uitgeverij Ankhthermes, is poëticus  
bij WRC Handelsblad en publiceert in op diverse Nederlandse  
Vlaamse en internationale tijdschriftenplatforms. In 2019 verscheen  
Obliviose, de poëtische gloes in minimalistisch pink die gesommeerd werd  
voor de C. Buddingh'-prijs 2019. In 2022 verscheen er een nieuw  
Obliviose, ditmaal in lavender purple.

## Op een vijsprong

Op een vijsprong in Amelisweerd  
gezetten op een zwerfsteen  
heb ik mij gerealiseerd:  
ik kan alle kanten heen.  
  
De bomen bleven ruisend staan  
een man lag op een bank te plotten  
en ik die ovalen heen kon gaan  
bleef nog een wintje zitten.  
  
Geen doel, geen om door te lopen  
maar alle mogelijkheden open.  
Een merel zong zonder wijs  
en ik was in mijn hoofd op reis.  
  
Bedacht me dat nog heel veel kon  
en groette de ondergaande zon  
op de vijsprong  
waar ik opnieuw begon.

Riccardo Alberelli

**Riccardo Alberelli** is geboren en opgegroeid Utrecht.  
Verlaat ik mij nog altijd dagelijks over de verlassende  
schoonheid van Utrecht. Het groen van Leidsche Rijn tot  
dat van Amelisweerd bleef rust, troost en voorval voor frisse  
lucht. Die lucht inlaat in mijn hoofd ook vlijt voor poëzie.  
Met de vijsprong van mijn Poëticius publiceerde ik 25  
bundels poëzie, de eerste verscheen in de tento van 1994  
De titel: *Wat zou ik hierdien?*

## Toverij aan het eind van je vingers

Zo kruipst de zon in de sterren:  
jij om mij heen, jejas.  
stevig dicht.  
  
Dit zijn de moele dingen: toverkracht  
aan het eind van je vingers, licht  
dat hapt naar lucht  
  
en wil  
die wingen in elkaar, je tong zacht aan  
tegen de mijne.  
  
Deze uitgestrekte zomer  
is toch al waar wij zo naar verlangden? Kom.  
Kom, haal mijn lichaam uit de afstand,  
  
de lichte puls  
tussen mijn schede.  
Als je je niet beweegt kun je haar horen.  
  
Zo klinkt zweet, een trilling, de stille kreet.  
Ja.  
Ze wil alles.

Moton Bakker

**Moton Bakker** is een toegeleid schrijfster van poëzie,  
gesloegd door een lang ziekbed. Haast pokale schrift  
zij eigen liedjes, speelt piano, zingt, schildert en maakt  
digitale tekeningen. Met haar enorme levensverwachting en een  
blauwvlak, doordringen van taal. Heeft zij immiddels negen  
Nederlandse bundels uitgebracht. Haar stijl laat zich kenmerken  
door een verhuisbaar gebruik van metaforen, ironiemagie,  
trouw mystieke diepten die begeleid worden door een mensiek  
die immers niet aan wat men weet en het gewoel.

## Welkom

Vannacht droomde ik van de Lichtmacht.  
Een paramilitaire eenheid dichters  
en kunstenaars zonder verhaal.  
  
Gevallenen.  
Die vrij, haast achterloos  
hun schuld met zout betaalden.  
Met een zandkorrel de wereld bezaten,  
en zwijgzaam met elkaar konden dichten  
de gespletenheid van het verstand.  
  
Ik werd alleen wakker.  
  
We zochten nog een legerleider,  
een locatiescout en een kok.  
  
Argibald

**Argibald** is het pseudoniem van de  
Utrechse Kustenaar en Cartoonist Willem  
Bentvelzen. Zijn cartoons, illustraties – o.a.  
kinderboeken – en gedichten verschenen in  
talloze tijdschriften en andere publicaties.  
Zijn cartoonboeken zijn in verschillende bundels  
te koop. Met name zijn de bundels van de Mondriaan Fondsen prijzen zoals  
de tweede plaats Stripografiekprijs, derde plaats  
Kinke Tolman Poëzieprijs met het gedicht De  
stervende schrijver steide.

**Simone van den Berg** schrijft. Als kind schreef ik graag  
gedichten, maar op een gegeven moment maakte de poëzie  
plaats voor andere interesses. Een jaar of vijf geleedde kreeg  
ik weer inspiratie om te gaan schrijven over wat me raakte en  
opviel. Mijn onderwerpen vind ik vaak dicht bij huis, in mijn  
eigen stad Utrecht of daarlijke geschiedenis. Gedichten  
van mij verschenen in SCHRIEF, het blad van Faapodium en  
Het Vrije Lied van de Remonstrantse Broederschap, 2021.

## (De binnenstaander) gaat uiteindelijk van ze houden (als het echt is)

Het uitbuiten van de adolescentie  
is de beste schuldbid in een mensensleven.  
  
Je kapselfit en hoeft er de bak niet voor in.  
  
'Ik wacht deze hele dag tot deze dag voorbij is.'  
De zuchten lijken dieper door de ijle echo  
zakkend tegen het vuur in dat het vet weg likt.  
  
'Voor deze tijden ben ik ongeschikt.'  
Vegeef het de anderen,  
geef hun wat je over hebt.

Rob H. Bekker  
(deel) twee (drieënlijk)

## Jij

Dit is mijn huis  
De plek waar ik woon  
Waar ik niet  
Waar ik mag  
Pleker of droom

Waarmuren verdwijnen  
En ruimte ontstaat  
Waar ik mijmer  
Blif schrijven  
Niks me ontgaat  
Waar ik voel  
Waar ik ben  
De grenzen bewaak  
Rust of ventrik  
Stilzit en peins  
Waar ik terugkom, venskt  
Na iedere reis

Dit is mijn thuis  
In mijn hoofd  
In mijn hart  
De plek waar ik woon  
En jij altijd mag

Birgit Beeskens

**Birgit Beeskens** en ik ben in cyclus  
geboren in Oldenzaal, Utrecht en ik vieren  
dit jaarfeest, want ik woon niet nu precies  
in old, maar voel dat ook als een eer om in  
deze bundel te staan. Utrecht is mijn stad en  
ik ben op haar net zo gek als op dichten. Als  
klein meisje schreef ik gedichten voor jonge  
meisjes. Tegenwoordig dicht ik overalles  
wat ik zie, meemaak, denk of voel.

## Spoorwegmuseum

**Meindert Boersma**  
Had een kaartje gekocht  
langs de treinen gewandeld  
die van de Oranjes bezocht  
die van toen er nog stoom was.  
Ergens oplijk stond waar ik naar zoekte  
die ene wagon die nog rook naar de dood  
dwars door een geur van herstel.  
Ik ben er vrijwillig naar binnen gegaan  
hoewel ik het einstdstation wist.  
Toen klonk een stem dat het tijd was.  
Een oostvogel zong en ik hulde  
omdat ik de enige was.

Meindert Boersma

**Meindert Boersma** (1945), publiceerde aanvankelijk  
in eigen beker, ha enkelke bundels met zogenoemde  
poëtische gebieden was zijn officiële debuut Berkeng  
en andere gedichten (2014), later gevolgd door Het  
wachtkoord voorbij, minicomponie gedichten (2020).  
Hij vertaalt poëzie en prosa van Trinh Nhat Hanh  
(boeddhistische monnik, Vietnam). Eind vorig jaar  
verscheen het essay *Wat ik portret, bespiegelingen*  
over het kwaad. Zijn gedichten werden herhaaldelijk  
bekroond, onder andere in België en op het Arnhemse  
poëtfestival Het portret.